

Δ' Οικ. Σύνοδος

Ευτυχής, αρχιμανδρίτης, που υποστήριζε μόνο τη θεϊκή φύση του Χριστού.

Καταδικάστηκε από την Ενδημούσα Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως, το 448.

Οι απόψεις του Ευτυχούς έγιναν αποδεκτές στη Σύνοδο της Εφέσου, το 449, γνωστή και ως Ληστρικής, όπου θριάμβευσε ο αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας Διόσκορος, ο οποίος μάλιστα τοποθέτησε ένα δικό του άνθρωπο, τον Ανατόλιο, στο θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως.

Τελικά, το 451 συγκλήθηκε η Δ' Οικουμενική Σύνοδος στη Χαλκηδόνα, (προάστιο της Κωνσταντινούπολης).

Αρχικά προβλεπόταν να γίνει η Σύνοδος στη Νίκαια, αλλά για πρακτικούς λόγους η έδρα τελικά μεταφέρθηκε στη Χαλκηδόνα.

Στη Σύνοδο, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 500 πατέρες, καταδικάστηκε ο μονοφυσιτισμός.

Στην εναρκτήρια συνεδρία συμμετείχε το αυτοκρατορικό ζεύγος Μαρκιανού – Πουλχερίας. Η τελευταία ήταν αδελφή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β' του μικρού.

Στους κανόνες που συνέταξε η Σύνοδος ήταν και ο 28^{ος}, ο οποίος απένειμε στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως τα ίσα πρεσβεία τιμής με τον Πάπα της Ρώμης, καθώς και το δικαίωμα της χειροτονίας επισκόπων σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως και σε βαρβαρικές.

Η Εκκλησία της Ρώμης δεν αναγνώρισε τον κανόνα αυτόν.

Υπήρξαν πάντως σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή των αποφάσεων της Συνόδου, διότι μεγάλο τμήμα των κατοίκων της Συρίας και κυρίως της Αιγύπτου, ακολουθούσαν το μονοφυσιτισμό.

Πηγές: Τα πρακτικά της Συνόδου υπάρχουν σε ACO και MANSI.

Πληροφορίες περιλαμβάνονται στα έργα τους οι παρακάτω ιστορικοί: Ευάγγριος Σχολαστικός, Θεόδωρος Αναγνώστης, Θεοφάνης, Γεώργιος μοναχός.